

50 JAAR
AVANTI 55



sticker

KANTLIJN

• NUMMER 2 • JUNI 2005 • JAARGANG 16 •





INHOUD

Kanttekeningen	1
Van de bestuurstafel	3
Avanti50jubileumtoernooi	5
Smartlappensmash	6
Open Toernooi 2005	8
Competitie 2005	9
Zaterdagcompetitie	10
Zondagcompetitie	12
Donderdag Damescompetitie	13
De Barcommissie	15
Barrooster	16
Hans van den Hombergh	18
Jeugd van Avanti	21
Jeugdcompetitie	22
Jeugdtrainers	24
Ouders Jeugdleden	26
Het clubhuis	27

Inlegvel:

Uitnodiging Jubileumreceptie
Tennislessen Leo Nefkens

Foto kافت:

Competitie 2005 Ton en Josephine



Knippen
Plakken
Kopiëren
Vormgeven



Aan de hangpek.

Madelon: '... rasse schreden ... vijftig jaar feest'

Dirk (kijkt naar een rally op baan 1, luistert maar half): 'Ga jij binnenkort Sara zien? Dat zou je niet zeggen. Proost.'

Madelon: 'Hallo, hier is het te doen. Avanti wordt vijftig en in het weekend van 2 en 3 juli is het feest. Dat nadert met rasse schreden. Ik ben al lang vijftig geweest.'

Dirk: 'En er dan toch nog zo jong uitzien. Ik wou dat ik je vroeger had gekend. ... Maar dat feest? Wordt dat weer zo'n leuk Avantifeest, goede muziek, lekker swingen?'

Madelon: 'Jaaaa, jazeker, en een band, en je kunt ook zelf zingen. Avanti krijgt zijn eigen smartlappenfestival. *Een hart van goud in het Groenewoud*. Met begeleiding van de band *Naam zonder Zangeres*.'

Dirk: 'Ik doe wel mee. Ik wil wel eens de Heikrekels zingen: *Waarom, waar*

om, waarom, waarom, heb jij me laten sta-aan.'

Dirk: 'Maar het is dus al op 2 en 3 juli. Dat is snel.'

Madelon: 'Ja, dat zei ik toch al. Het jubileumfeest nadert met rasse schreden.'

Dirk: 'Zeg Madelon, jij kan ook zingen. Zullen wij een duet zingen. *Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen*. Dan kan ik je eindelijk eens diep in de ogen kijken.'

Madelon: 'Nou nee, laat maar. Ik hen andere plannen.'

Dirk: 'Dan zing ik het solo en kijk jou vanaf het podium diep in de ogen. *Waarom, waarom, waarom, waarom ...?*' Waarom doe je niet mee? Dat is toch het motto van dat weekend: Doe mee!!!

Madelon: 'Ja Dirkje, ik doe ook mee, alleen niet met jou.'

Toen uw hoofdredacteur jong was, werd het leven nog geregeerd door het ijzeren ritme van de katholieke kerk. Advent, Kerstmis, Vasten, Pasen, Pinksteren. Heel soms wordt dat ritme doorbroken, bijvoorbeeld als een paus doodgaat.

Het ritme van het tennisseizoen is niet minder onwrikbaar: openingstoernooi, competitie, zomeravond, clubkampioenschappen, open toernooi etcetera.

Alleen in uitzonderlijke omstandigheden wordt dit ritme doorbroken. Zoals nu. Vijftig jaar Avanti, een gouden bal in het Groenewoud. Nu is er zomaar een extratoernooi ingepland, een paar weken voor het open toernooi. Dit jubileumtoernooi – je leest het ook elders in deze *Kantlijn* – is bedoeld voor alle Avantianen, van groot tot klein, van niveau drie tot niveau negen, van twaalf tot tachtig jaar.

Dus:

Verzet je afspraken.

Ga een week later op vakantie.

Verhuis een andere keer

En Doe mee!!!

Rob Wolf (doet ook mee)

NB: Er staan ook nog andere dingen in deze aflevering. Ik wil vooral de aandacht vestigen op het mooie portret dat Mariëtte van der Zwet van het nieuwe bestuurslid Hans van den Hombergh heeft geschreven.



VAN DE BESTUURSTAFEL

JUBILEUMVIERING

In dit nummer wordt veel aandacht besteed aan het jubileumweekend van 2 en 3 juli. Naast het unieke tennistoernooi is er een jubileumreceptie waarvoor ex-bestuursleden, clubkampioenen van weleer, de gemeente, de KNLTB en de andere Nijmeegse tennisverenigingen zijn uitgenodigd. De receptie is op de zaterdag van 16-18 uur en ook alle Avantianen van nu zijn meer dan van harte welkom. Verder is er het hele weekend veel muziek, zang, dans, eten en drinken.

VOETEN VEGEN

Onze nieuwe vloer in het clubhuis komt veel beter tot z'n recht als er zo min mogelijk gravel op terecht komt. Vandaar de oproep om buiten flink te stampen en binnen goed te vegen.

GEEN KINDEREN ACHTER DE BAR

Met de barcommissie is afgesproken dat we en de jeugdcommissie er streng op toe zullen zien dat er geen kinderen achter de bar werkzaamheden verrichten.

GEZINSKORTING

Gezinskorting gaat pas in nadat je een jaar lid bent.

SPONSORING

Het bestuur zou graag in contact komen

met leden die gelieerd zijn aan een bedrijf, dat onze vereniging zou willen sponsoren. Een advertentie in ons clubblad is al welkom, maar daarnaast zou je als sponsor je kunnen richten op zaken als jubileum, jeugd, Open Toernooi e.d.. Neem contact op met de een bestuurslid of een lid van de sponsorcommissie.

BUREN

Met de burenen naast baan 5 zijn een aantal afspraken gemaakt om de overlast te beperken. Het is verboden om over het hek geslagen ballen zelf uit hun tuin te gaan halen. De burenen zullen verzamelde ballen regelmatig op het park terugbezorgen.

INTRODUCEREN

Wat te doen indien u met iemand van buiten AVANTI op ons park wilt tennissen: Raadpleeg eerst de beheerder of, indien deze afwezig is, een bestuurslid. Na toestemming moet het introductieschrift achter de bar worden ingevuld. U stopt 3 euro in één van de daartoe aanwezige enveloppen (ook achter de bar). Vergeet daarbij niet uw naam en de speeldatum op de enveloppe te vermelden. U deponeert deze enveloppe in de kopijbus naast de deur van de herenkledkamer. Let op: er wordt streng gecontroleerd op bevoegdheid tot spelen. Misbruik wordt gestraft!



VAN DE BESTUURSTAFEL

Niet alleen bestuursleden dienen het afhangbord te controleren. Het is de taak van alle leden om misbruik tegen te gaan. Iedereen heeft de bevoegdheid om clandestienen van de baan te halen.

ADVERTENTIES OP HET PRIKBORD

Het ophangen van (privé)advertenties op de prikborden in het clubhuis is verboden.

Op verzoek kan het bestuur een uitzondering maken voor NIET commerciële doeleinden.

Uiteraard is het een ieder toegestaan om in ons clubblad te adverteren tegen de bestaande tarieven. Voor de z.g. 'kleine boodschappen' is in ons clubblad een rubriek.

GOUDEN AVANTI WEEKEND 2 EN 3 JULI 2005 DOE MEE !

In de vorige Kantlijn kon u er al over lezen: ons 'cluppie' bestaat 50 jaar! Dit seizoen staat in het teken van goud. Met als hoogtepunt het weekend van 2 en 3 juli, het grote jubileumweekend. Stel uw vakantie een paar dagen uit, en breng uw tijd door op de Van Haapsstraat!

Avanti zou Avanti niet zijn als dit geen bijzonder gebeurtenis zou worden. We zijn en blijven een tennisclub, dus wordt het een actief weekend. We gooien u, samen met de overige Avantianen (vanaf 12 jaar), in de hoge hoed.

U wordt vervolgens (selectief en niet willekeurig) toegewezen aan een team. Elk team bestaat uit tien personen (M / V). De teams spelen (in dubbels) op zaterdag 2 en zondag 3 juli om de uiteindelijke 'Avanti Gold Cup'.

Ook zijn er vele aanmoedigingsprijzen te verdienen. Het blijft spannend tot zondagmiddag 16.00 uur, dan volgt de apotheose: de laatste prijsuitreiking door voorzitter Lex Bouts, met muzikale ondersteuning.



AVANTI 50 JUBILEUMTOERNOOI

Zaterdag 2 juli van 10.00 tot 22.00 uur
Zondag 3 juli van 10.00 tot 16.00 uur

Deelnemers:

Jeugd vanaf 12 jaar
Senioren
Maximaal 120 deelnemers

Verhindertijden:

Zeer beperkt, maar kan wel.

Opzet:

12 teams van 10 personen.
Elk team krijgt een captain, die samen met de captain van de tegenstanders, 5 dubbels vormt die daarna tegen elkaar spelen.
Per wedstrijd mag men de opstelling op nieuw vaststellen.
Een wedstrijd is 5 dubbelpartijen.
Zaterdag 3 poules van 4 teams, je speelt 3 maal 40 minuten.
Zondag 4 poules van 3 teams, de winnaars van zaterdag vormen een poule, de nummers 2, 3 en 4 ook.
Je speelt dan 2 maal 30 minuten

Inschrijven:

**Via het inschrijfformulier in het clubhuis.
Ingevuld formulier met inschrijfgeld in een enveloppe in de kopijbus.**
Enveloppen in het clubhuis aanwezig.

INSCHRIJVEN T/M MAANDAG 27 JUNI
Vanaf DONDERDAGAVOND 30 JUNI
hangt in het clubhuis een schema met vermelding van de teams en de speeltijden.

Kosten:

Twee dagen tennis + feest + happen
€8,- (Jeugd € 5,-)
Ontbijtbuffet zondag €3,-
Doe je aan beiden mee, dan betaal je €10,-.(Jeugd € 7,-)

Feest:

Zaterdagavond 'Golden Party' met karaoke band van Peter Smaal.
Schrijf je ook in voor de 'Smartlappensmash' (Zie ook elders in dit blad).

Prijsuitreiking:

Zondag om 16.30 uur

Namens de toernooicommissie en jubileumcommissie.

Paul van den Ing



DE SMARTLAPPENSMASH

Neurie jij wel 'ns onder de douche in het kleedlokaal?
Jodel je wel eens tijdens het inslaan tegen de muur?
Breekt je hart bij een mislukte service?
Ja...?!

Dan ben je vast geknipt voor:

De SmartLappenSmash

**in het kader van Avanti 50jaar, zaterdag 2 juli
zélf zingen, live begeleid**

Avanti bestaat 50 jaar. Emotie alom. En om dat nog eens stevig aan te dikken, pakken we zaterdagavond 2 juli goed uit. Jij zingt, waarbij je live wordt begeleid door de 'Naam zonder Zangeres'. Deze 8-koppige smartlappenband met blazers (en Avantianen!) speelde al vaker tijdens De Troost van Oost en De Dag van het Levenslied.

Wat moet je doen? Simpel.

Kies op de intekenlijst in het clubhuis het levenslied dat je graag wilt zingen. Schrijf daarachter je naam en telefoonnummer. Heeft al iemand op jouw favoriete nummer ingetekend, dan wijk je uit naar een andere kraker op de lijst.

Eenmaal op de lijst word je binnen een maand gebeld door de 'Naam zonder Zangeres'. Voor een afspraak. Bedoeling is namelijk van tevoren een keer te repeteren, met band.

Wel, gooi eventuele schroom van je af en schrijf je in.
Hopelijk vinden we die 2^{ste} juli weer veel mooie, memorabele
Emotiemomenten in Avanti.
Hoe dan ook: tot dan!
(nadere info: Peter)
'Naam zonder Zangeres'
(in samenwerking met Avanti)



PROGRAMMA JUBILEUMWEEKEND

Zaterdag 2 juli

10.00 – 22.00 uur

Jubileumtoernooi (meer informatie hierover vindt u elders in de Kantlijn)!

16.00 – 18.00 uur

Receptie tijdens toernooi, met een hoog reüniegehalte. Hapjes, drankjes, Avanti-oud en Avanti-nu mengt zich

21.00 - 01.00 uur

AVANTI SmartLappenSmash

Zie bladzijde 6)

Nadere info: Peter Smaal –

Zondag 3 juli

10.00 –12.00 uur

Ontbijt bij Avanti. Sport, cultuur en de inwendige mens: voor of na uw wedstrijd eet u uw bammetje, begeleid door de 'Strep-sils', een zangkoor waarin het nieuwe en oude Europa doorklinkt !



10.00 – 16.00uur

Vervolg jubileumtoernooi
Met randprogrammering

16.30 uur

Apotheose

De laatste prijsuitreiking door voorzitter Lex Bouts, met muzikale begeleiding...

INSCHRIJFFORMULIEREN
voor het jubileumtoernooi
vindt u in het clubhuis

Tot zaterdag en zondag 2 en 3 juli.

De jubileumcommissie: Lex Bouts, Liesbeth v.d. Brugge, Wilma Emonds, Willem van Gerwen, Marianne Kalthoff, Liesbeth Meij, Christel Veldkamp, Rob Wolf.

OPEN TOERNOOI 2005

Avanti'55 2005 Open Toernooi:
17 juli 2005 t/m 24 juli 2005

Wat is er waar van het gerucht dat dit jaar alleen 50-plussers mee mogen doen aan het Open Toernooi? Of dat er alleen maar met houten rackets en in jaren 50 kledij gespeeld mag worden?



We hebben geen idee wie al die geruchten toch ieder jaar weer de wereld in brengt, maar er is in ieder geval helemaal niets van waar. Iedereen mag gewoon meedoen aan wat weer een fantastisch Open Toernooi lijkt te gaan worden.

Inschrijven kan in de volgende categorieën:

Single, dubbel, gemengd dubbel categorie: 3, 4, 5, 6, 7, 8, voor 25+ tennissers
categorie: 3, 35+ voor de oudere

jongere tennissers

Inschrijven kan tot **maandag 4 juli 2005, 20.00 uur**. Inschrijven kan via een inschrijfkaart (die vind je in het clubhuis), maar ook digitaal via www.toernooi.nl. (link: <http://www.toernooi.nl/sport/tournament.asp?id=7073>).

Zorg dat je er op tijd bij bent dit jaar, want 't wordt elk jaar drukker!

Tijdens de toernooiweek zijn een paar extra handen altijd welkom. Heb je zin/tijd om eens te helpen, geef je dan op bij Christel Veldkamp.

tot juli!

Wim Busink, Berna Hendriks, Boy Kneepkens, Els Kuijpers, Els van Straaten, Christel Veldkamp, Rob Vullings.





COMPETITIE 2005

Beste Avantianen,

De competitie 2005 zit er alweer op, behoudens nog 1 inhaalwedstrijd en nog een deel van de zomeravondcompetitie.

Hieronder verslagen van de diverse competitievormen.

We hopen dat jullie een leuke en spannende competitie hebben gehad.

Er zijn wat inhaal en inval perikelen geweest, mede veroorzaakt door het weer en de gesteldheid van de gemiddelde avantiaan, welke dit jaar niet mee hebben gezeten.

Er zijn zelfs teams geweest waar invallers meer partijen gespeeld hebben dan de vaste mensen...

De TC zal zich hier komend jaar over beraaden, aangezien het iedere week weer een hele toer is om de teams vol te krijgen.

Dit heeft ook geen gunstig effect gehad op de resultaten.

Er zijn 3 degradanten te "betreuren" en slechts 1 kampioen te huldigen.

Maar waar het allemaal om draait uiteindelijk is dat er lekker gespeeld is en het gezellig was.

Wij hebben het idee dat dit gelukt is en we dus wederom kunnen spreken van een geslaagde competitie.

De TC wil alle spelers, barmedewerkers, bestuur, trainers en kantlijnredactie e.a. bedanken voor de samenwerking, welke de competitie mogelijk gemaakt hebben,

namens de TC, Bert Lagerweij.



ZATERDAGCOMPETITIE

Elk jaar hopen competitiespelers dat het 7 zaterdagen of zondagen fatsoenlijk (weinig wind en/of regen, niet te koud en een beetje zon) weer is zodat je met plezier je favoriete hobby kunt bedrijven. Ook dit jaar bleek dit een utopie. Alles bij elkaar hebben we 3 redelijke weekenden gehad en 4 (..... zelf een ongepast woord invullen !!). De prestaties van de verschillende 18+ teams hebben hier ook wel een beetje onder geleden.

Alleen **mix 2** (3^e klasse) heeft blijkbaar de beste weerbestendige spelers, want zij presteerden het om ondanks de vaak slechte omstandigheden met glans **kampioen in de 4^e klasse** te worden. Van harte gefeliciteerd **Josephine; Ingrid, Hettie, Ton, Mark en Harry**.

Ondanks inzet en mentale weerbaarheid is het mix team 1 helaas niet gelukt degradatie te voorkomen. Wij zien hen volgend jaar in de 2^e klasse terug.

Mix 3 heeft het "degradatiespook" ook in de ogen gekeken, maar via een geweldige eindsprint is hun verblijf in de 4^e klasse met nog een jaar verlengd.

Het mix team van Marianne Kalthoff (**mix 4**) heeft een traumatisch competitiejaar doorgemaakt. Al na 3 wedstrijden hadden zij al hun mannen "verbruikt". Deze waren

jammer genoeg zo geblesseerd geraakt dat er voor de laatste 4 zaterdagen telkens vervangers moesten worden gezocht. Naast dit, voor alle betrokkenen, zeer vervelende gegeven is het jammer genoeg ook niet gelukt zich in de 4^e klasse te handhaven.

Mix 5 is samen met Ooy 1 op de laatste plaats van de 5^e klasse geëindigd. Zij hadden ook nog de pech dat ze in een poule zaten, waar een team vlak voor aanvang van de competitie werd terug getrokken.

Heren 1 kan als ze de inhaalwedstrijd winnend afsluiten zelfs nog 4^e worden in de eindstand. Al met al een goede prestatie, omdat ze toch in een "zware" poule zaten.

Het team van Peter Tromp heeft ook dit jaar weer genoten van de competitie. Dankzij o.a zijn voortreffelijke aanvoederschap is de sfeer in het team optimaal gebleven ondanks het feit dat een plek in "het tweede rijtje" van de eindrangschikking hun deel was.

Tot slot wil ik alle competitiespelers, invallers en collega TC leden bedanken voor hun inzet en "meedenken" bij het verloop van de zaterdagcompetitie van het jubileumjaar .

Eef Hoogenkamp



ZONDAGCOMPETITIE 2005



Dames 1 had haar nek uitgestoken door via de Technische Commissie promotie bij keuze naar de tweede klasse aan te vragen. De daardoor ontstane druk van het moeten presteren hebben ze weten te dragen en met een vierde plaats hebben ze laten zien dat de aangevraagde promotie terecht was.

Heren 1 was vorig jaar gepromoveerd (maar niet bij keuze) naar de vierde klasse. dat bleek een te grote stap. Veel erg sterke tegenstanders hebben dit team weer teruggebracht naar de vijfde klasse; dat biedt weer perspectief voor 2006.

De 35-plussers (**Heren 1**, met debutant Hans W.) bezetten aan het eind de voorlaatste plaats; klassenbehoud was wat we van dit team verwachtten en daaraan hebben ze voldaan.

De overige zondag 35-plussers hebben in de Gemengde competities gespeeld.

Gemengd 5 eindigde op de voorlaatste plaats, maar net als bij de Heren leidt dit niet tot degradatie.

Gemengd 4 rook voorzichtig aan het kampioenschap en moest uiteindelijk alleen Deventer voor zich dulden. Gefeli

citeerd met een mooie tweede plaats in de derde klasse.

Het hoogste team in de derde klasse bestond uit debutanten op dit niveau. Weliswaar lijkt de laatste plaats voor **Gemengd 3** teleurstellend, maar met slechts vier teams heb je nu eenmaal minder kans om ploegen onder je te houden.

Gemengd 2 wist zich met vereende en (op de laatste zondag) geleende krachten keurig op een vierde plaats te handhaven in de tweede klasse.

De goede prestaties van **Gemengd 1**, in de eerste klasse, garanderen ook voor 2006 weer een competitie op hetzelfde niveau.

Namens de Technische Commissie bedank ik alle competitie spelers inclusief alle invalers voor hun inzet; regen, wind, inhaaldagen, blessures en andere veranderingen hebben niet kunnen verhinderen dat we een geslaagde competitie hebben beleefd.

Rob le Pair



DONDERDAG DAMESCOMPETITIE

Jammer. Het zit er op. De competitie is weer afgelopen. Met enigszins knikkende knietjes zijn we er in april aan begonnen. Immers, vers gepromoveerd naar de Hoofdklasse, weet je niet zo goed wat je te wachten staat.

Flinke afstanden afleggen dat hoorde er in ieder geval wel bij. Vaak vertrokken we 's morgens al om kwart over acht en moesten dan 's avonds haasten om voor de avondfile de Waalbrug over te zijn. Trouwens als we thuis speelden, werd het ongeveer even laat! Maar dat kwam meer door de lekkere hapjes en drankjes waarop we onze tegenstanders en onszelf onthaalden.

De wedstrijden. Dat was een kwestie van listige opstellingen maken en taai knokken. Diverse monsterpartijen van drie sets, de ene keer afgesloten met winst, de andere keer met verlies. (Het balletje blijft rond.) Maar een driesetter bij de stand 5-1 in de laatste set moeten opgeven wegens onbedaarlijke kramp, dat doet zeer en niet alleen in de kuiten!

Ons streven: proberen in die Hoofdklasse te blijven, hebben we gehaald. Wat heet? We zijn zowaar op de **tweede plaats** geëindigd!

Bij de thuiswedstrijden zorgden onze support(st)ers weer voor de door ons team zeer gewaardeerde steun en gezelschap.

ligheid. De competitie spelers van het weekend zouden er jaloers op kunnen zijn. Bij de laatste wedstrijd tegen koploper Groesbeek zaten Trinet en Ellie trouw op het supportersbankje naast de baan. Het werd nog spannend daar in Groesbeek! Eerste set verloren op dat akelige kunstgras, het ene moment windstil dan weer lastige windvlagen. En toen...verscheen daar in het Groesbeekse een lange man, bekend loopje, keurig colbert: voorzitter Lex kwam hoogstpersoonlijk een kijkje nemen (en/of misschien stof opdoen voor zijn speech?) In ieder geval werkten zijn aanwezigheid en zijn luide Avantiaanse aanmoedigingen aanstekelijk. Onze Groesbeekse collega's raakten geïmponeerd door zoveel machtsvertoon en wij zetten er natuurlijk een extra tandje bij. De tweede set werd met 6-1 binnengehaald en vervolgens ook de derde. Om eerste te worden hadden we met 4-0 van Groesbeek moeten winnen. Dat was iets teveel gevraagd. Maar wie weet...volgend jaar? Jammer. De competitie zit er weer op.

Marleen Stalenhoef



afsluiting



competitie 2005





DE BARCOMMISSIE

Ik hoop dat jullie allemaal net zo van het heerlijke weer genieten als ik. Het lijkt wel of je op de tennisbaan twee keer zo snel bruin wordt! De competitie is inmiddels over de helft als ik dit stukje schrijf en afgelopen als u dit leest. Voor velen van u geldt dat het seizoen nu echt begonnen is.

Ook tijdens dit (jubileum) seizoen is er genoeg te klagen, maar dat doen we natuurlijk niet. De barcommissie zet haar schouders onder het vele werk en zorgt voor zowel kwalitatief als kwantitatief voldoende dranken en spijzen. Daarnaast zorgt onze 'klusser' Frans dat je zowaar van tevoren kunt zien wat je kunt kopen en als je teveel wilt betalen dan vindt het verschil vanzelf haar weg richting de FOOIENPOT.

Voor zover mij bekend loopt de barbezetting goed (een klein missertje daargelaten) en je zou bijna gaan denken dat ik geen kanttekeningen hoeft te maken. Helaas is dat wel het geval en vraag ik vriendelijk aan [alle Avantianen](#) rekening te houden met het volgende:

Druk na 20:00 uw peuken niet uit op onze nieuwe vloer, maar in de daarvoor bestemde asbak.

Het schoonmaken en –houden van ons paviljoen en de bar blijft een aandachtspunt; de vrijwilligers zullen kritisch moeten

blijven op het schoon achterlaten van de bar.

Jeugd achter de bar is leuk om glazen te spoelen, maar bier tappen is uit den boze! Voordat u als laatste het clubhuis verlaat, informeer of uw aanwezigheid gewenst is bij het afsluiten (het is nu eenmaal prettiger om in gezelschap de bar af te sluiten).

Het is goed te merken dat de communicatie tussen de barcommissie en bestuur, andere commissies en de leden steeds beter verloopt. Natuurlijk is er altijd iets voor verbetering vatbaar, maar uitdagingen blijven eenmaal bestaan. Zoals altijd geldt: heeft u iets op uw lever, wordt geen binnenvetter, maar spuw uw gal! Gebruik hiervoor ons nieuwe logboek achter de bar, de website of uw tong.

Ik dank wederom iedereen voor zijn of haar inzet (volgens mij is dat aardig 'normaal' verdeeld) en onthoudt dat deze club bestaat bij de gratie van uzelf en die van de vrijwilliger.

Namens de barcommissie,
Patrick van Otterlo



HANS VAN DEN HOMBERGH, EEN INTERVIEW



HvdH@woonlab.nl Wie zit hier achter???

Hans van den Hombergh dus; ik ken hem zijdelings, uit het verleden, toen we ooit gemeenschappelijke vrienden hadden, uit de tijd dat er nog gedemonstreerd en gekraakt werd, toen iedereen nog bij elkaar in huis woonde en je overal kon mee-eten, toen we nog massaal werkeloos waren en je toch wekenlang op vakantie kon gaan,

toen we als "milieubewusten" wel elke avond naar het Haantje en daarna naar de Buizerd gingen, toen je in je agenda nog rekening hield met straattheater- of straatmuziekdag..... Je kende mekaar maar ook weer niet.....

Heeft dit een rol gespeeld bij het interview met Hans van den Hombergh? Ik denk het wel, voelde me er wat onhandig onder. Wat



vertel ik over hem, waar ben ik zelf nieuwsgierig naar en wat is aardig voor andere Avantianen om van hem te weten, van dit nieuwe bestuurslid? Tenslotte was dat de aanleiding voor dit gesprek: Hans maakt sinds dit jaar deel uit van het bestuur van Avanti, met *Accommodatie en Bar* in de portefeuille.

Zijn huis staat in de steigers, hij doet open, keurig in pak "ik was nog aan het werk". We gaan op het bankje in de achtertuin van zijn Woonlab zitten. Met een pot thee, ondanks de eerste heerlijke eind-van-de-middag-zon waarmee de witte-wijn-tijd definitief is aanbroken.

Hij vermoedt dat de aanpak van de verbouw van zijn huis aanleiding is geweest voor Liesbeth van den Brugge (secretaris van Avanti) om hem in het bestuur te vragen: daadkrachtig en besluitvaardig als het om "wonen" gaat. Dat is ook zijn vak. Hij heeft thuis een eigen bedrijf als consultant, productontwikkelaar en adviseur voor woningcorporaties, gemeentes en andere organisaties die met wonen en herinrichting van doen hebben.

Voorlopig zijn er echter geen nieuwbouwplannen voor het Avanticlubhuis. Zijn taak als bestuurslid naar de Accommodatie- en barcommissies ligt voornamelijk in de voorwaardenscheppende sfeer. Over de

vernieuwde inrichting is hij zeer te spreken, zeker gezien de middelen die daarvoor uitgetrokken konden worden. En de Barcommissie doet haar werk goed. Momenteel kost het hem dus niet al te veel tijd, terwijl er wel de betrokkenheid is bij de club waar hij graag tennist. En dat is precies waar het hem om ging,

Tennissen leerde hij al in zijn jeugd, evenals paardrijden. Daarna, in zijn studententijd, voetbalde hij tien jaar, tot zijn knieën het begaven en hij lange tijd niets deed op sportgebied. Nu de knieën weer enigszins geheeld zijn en hij van zekere leeftijd is, heeft hij het tennissen weer opgepakt. Het leuke van onze club, vindt hij, is dat hij er veel mensen van vroeger tegenkomt, dat het een "makkelijke" club is.

Vroeger is ook de tijd van Kladderadatsch, het actieorkest waarin hij jarenlang saxofoon speelde. Muziek is absoluut zijn andere passie - er staat ook een piano in huis - maar veel tijd heeft hij er momenteel niet voor. Voorheen zat hij bovendien in het bestuur van het Vrijdagtheater en inmiddels in de Raad van Toezicht van Vasim Kultuurspinnerij. (Ik wist niet dat het zo heette toen ik daar dit najaar rondliep maar vind het wel een erg leuke naam voor de huidige activiteiten in die schitterende, oude, enorme fabriekshal vlakbij de energiecentrale! Er

huizen allerlei *culturele bedrijfjes*, kunstenaars, de Markies, circus Capriolie etc.)

Als u ooit al vond dat Hans het postuur heeft van een *jockey*, licht en fijngebouwd, dan klopt dat ook. Ergens op een boerderij in Elst loopt een paardje rond, dat-ie pas samen met iemand anders heeft gekocht. En dat nog opgevoed moet worden, of hoe heet dat eigenlijk, vroegen we ons af. In ieder geval gedresseerd, want dat is wat hem boeit in de paardensport: de dressuur, niet zozeer het hardrijden. Ik zie hem wel zitten met zo'n cap op, de teugels in handen, zorgvuldig aanwijzingen geven en sturen... Past wel bij hem.

Een uur kletsen gaat snel voorbij en hij laat me weten dat dit verhaal niet te lang mag zijn (bescheidenheid!?), dus de laatste

prangende vraag – over de liefde – houd ik kort: nee, er is geen vrouw in zijn leven op dit moment, maar daar mag best verandering in komen. (Man, 53 jr. eigen bedr. cultuur, sport, etc. brieven naar HvdH@woonlab.nl). Wie zit hier achter?

Mariëtte van der Zwet





JEUGD VAN AVANTI

Aan de jeugdleden

Aha, dit jaar weer een heel stel nieuwe jeugdleden erbij. Ineens kersverse broertjes en zusjes van de grotere “die-hards” en ook een stel 11-jarigen die elkaar al kennen, een 15-jarige beginnelinge etc. . Leuk!!

Bij het openingstoernooi scheen de zon en de nieuwelingen kregen een bijzonder enthousiaste les van Ellen, blij om haar weer rond te zien lopen. “ Ik weet niet hoe ik een bal moet raken met een racket “ hoorde ik een meisje verzuchten. “Gewoon doen”,

was het antwoord. Tja en daar sta je dan voor de eerste keer met je racket in je hand en een bal die nog niet doet wat jij wilt. Stel je gerust, dat gevoel blijft, luister maar eens naar alle kreten om je heen als er gespeeld wordt.

In de namiddag werd er gesjouwd met het oude meubilair dat buiten stond. Het kreeg een goede bestemming... voor een avontuurlijke boomhut ergens in de buurt. Dit jaar doen er weer zo'n 90 kinderen mee met de training, die dit jaar uit 15 lessen bestaat voor en na de zomervakantie. Dat



JEUGD AVANTI

betekent dat bijna alle jeugdleden les hebben. Trainers zijn Mannes Naef en Ellen Moritz.

De competitie is volop bezig . Jammer genoeg ging de vrijdagcompetitie niet door. Wel konden de kinderen die zich hiervoor hadden ingeschreven enkele keren spelen bij de andere teams.

En een geluk bij een ongeluk..... is toen de labelmiddag voor de jeugd er nu op het eind van de vrijdagmiddag; een geweldig initiatief van een van de ouders!

De uitslagen van de competitie zijn nog niet definitief bekend, want er komen nog enkele wedstrijden.

De clubkampioenschappen zijn van 6 juni t/m 12 juni. Met een beetje geluk is dat op het moment dat deze Kantlijn op de deurmat valt en kun je nog komen kijken naar spannende finales in het weekend.

Handig om te weten:

Op 2 en 3 juli, het eerste weekend van de zomervakantie, is de jeugd vanaf 12 jaar ook van harte welkom op het jubileumfeestje. Dus schrijf je in voor het toernooi!! En let op het prikbord wanneer je je in kunt schrijven, als je zin hebt ook voor de smartlaprace.

En dan lekker vakantie.....



Mareti Koopmans

JEUGDCOMPETITIE

Dit jaar deden er vier teams mee voor de jeugd. Het jongensteam t/m 17 werd vijfde. Het gemengd team t/m 14 had pech; Lot was geblesseerd aan haar enkel en Anki aan haar hand; gelukkig konden Feike en Kelly invallen. Ze werden vijfde. Het gemengd team t/m 12 werd vierde. Floris,



JEUGDTRAINER ELLEN



Robin en Juul en Pim moesten best wel even wennen aan het echte wedstrijd spelen, maar weten nu wat dat is. Het jongensteam t/m 12 jaar werd derde.

Clubkampioenschappen 2005

De hele week van 5 juni tot 18 juni stond Avanti vol met kinderen en jeugd, alle banen bezet tot zeven uur. Kampioenen: Pim, Laurent of Martijn, Ruben, Ruben, Kelly, Rosa, Ruben en Feike, Rosa en Feike, Stanley en Pim, Ruben en Lukas. Ruben speelde op zaterdag non-stop van

10.00 tot 15.30 APPLAUS!!! De oplettende lezer weet nu ook hoeveel bekers hij heeft gekregen. Tweede plaatsen gingen naar Stefan, Bram, Daniel, Feike, Nina, Lukas en Lot, Kelly en Maxime, Martijn en Jort en Wolf en Ward. Het was een gezellig toernooi, met leuke wedstrijden en lekkere kroketten en frikandellen.

Mareti Koopmans

Hallo tennisfreaks,

Zoals de meeste van jullie waarschijnlijk wel gemerkt hebben loop ik sinds een tijdje weer rond op het mooiste tennispark van Nijmegen. It's good to be back!

Als jullie dit lezen zijn de clubkampioenschappen in volle gang of ze zijn net achter de rug. Waarschijnlijk zijn er mooie partijen gespeeld en baal ik ervan dat ik ze niet heb kunnen bewonderen, maar ja een aantal weekjes in The States vertoeven is natuurlijk ook geen straf...

In deze tijd neemt Rianne Croes mijn lessen over; hierbij alvast bedankt Rianne!

Nog even iets anders. Na de meivakantie zat ik, in het mooie clubhuis, even te kletsen met Sybren Noordraven. Hij was met zijn ouders naar het tennispark 'Roland Garros' in Parijs geweest. Volgens hem was het een gaaf park met een museum, waar hij een heleboel geleerd heeft van allerlei tenniszaken. Ook had hij daar een mooie pet gescoord. Ik vond het een hartstikke leuk verhaal en het lijkt me gaaf om dit soort verhalen af en toe in het clubblad of op de website te zetten. Dus, tennisjeugd, kom met interessante, leuke, boeiende, gekke, frivole tennisverhalen en wij zetten ze in het clubblad of op www.avanti55.nl

Er zijn trouwens ook nog een heleboel andere leuke sites op het internet te vinden. Misschien is het aardig om er eens langs te surfen. Wie weet vind je er te gekke informatie voor een spreekbeurt. www.tennis-museum.nl is zo'n site. Ik wist bijvoorbeeld niet dat het eerste tennisracket in handen was van Philips de Schone. In 1500 al! En in 1877 was de eerste editie van Wimbledon. Sybren vertelde lachend dat hij in het museum had gezien dat vrouwen vroeger in lange witte jurken op de baan stonden. Op de site die ik noemde zie je daar ook allerlei plaatjes van. Leuk hoor!

Bij deze wil ik ook vragen of jullie leuke tennissites voor mij op willen zoeken, want volgens mij zijn jullie daar veel beter in dan ik. Op deze manier kan ik dan mooi een keer jullie 'leerling' zijn. Dus kom maar op met die sites!

Ellen



JEUGDTRAINER MANNES

Hallo tennissfans,

Naast het stukje van Ellen is het nu ook aan mij om een stukje te schrijven in deze kantlijn! Vorig jaar heb ik voor het eerst bij Avanti '55 training gegeven, en dus geef ik nu voor het tweede jaar training bij Avanti. Voor diegenen die mij niet kennen allereerst nog even iets over mijzelf. Ik ben 22 jaar geleden geboren in het oosten van het land, namelijk Schalkhaar, dat is een dorpje vlakbij Deventer. Bijna vier jaar geleden ben ik ingeloot voor de studie Geneeskunde in Nijmegen. Na een jaar op en neer gereisd te hebben ben ik drie jaar geleden in Nijmegen komen wonen.

Om iets moois naast mijn studie te doen waar ik plezier in had en ik veel van zou leren, besloot ik een opleiding te doen tot tennisleraar. Gelukkig had ik de mogelijkheid die opleiding naast mijn studie en ook nog eens in Nijmegen (in het racketcentrum) te volgen.

In mei/juni van vorig jaar moest ik examens doen. Ik was erg blij dat ik geslaagd was. Ook ben ik zelf sinds de tennisleraaropleiding begon weer fanatieker gaan tennissen, dus dat was een mooie bijkomstigheid. Mede daardoor heb ik vorig jaar mijn speelsterkte/categorie op kunnen krikken naar vier. Toch leuk..

Afgelopen oktober ben ik in het bestuur

gegaan van de Medische Faculteit en heb hierdoor helaas veel minder tijd om zelf te sporten.

Gelukkig kan ik nog wel een paar uurtjes per week lesgeven. Zo probeer ik mijn plezier in tennis over te brengen aan de jeugd van deze mooie club

Natuurlijk speel ik zelf nog wel competitie, meer voor het plezier dan voor de prestaties. Tennis blijft de mooiste sport die er is, dus zonder kan ik zeker niet!

Meer weten? Ik ben altijd beschikbaar voor vragen!

Tot op de tennisbaan!

Mannes



OUDERS JEUGDLEDEN

Aan de ouders van de jeugdleden,

Gelukkig zijn we er weer in geslaagd om de diverse tennisactiviteiten voor de jeugd voor dit jaar te organiseren. U hebt de kalender van dit jaar in de vorige Kantlijn ontvangen.

Behalve de competitie is ook de tennistraining inmiddels in volle gang. Bijzonder blij zijn we, dat Ellen weer actief is voor onze kinderen.

Wat de nabije toekomst betreft:

In juni aanstaande zijn er weer de clubkampioenschappen: u komt toch ook kijken? Na de grote vakantie volgen het altijd zeer in trek zijnde Mini-Maxi toernooi, het onderlinge toernooi met Brakkenstein en Union en begin oktober het slottoernooi.

Om dit alles mogelijk te maken behoort de jeugdcommissie goed bemand en bevrouwd te zijn. Na het vertrek van Kitty Straetmans is de bezetting aan de krappe kant, omdat het bestuur er vooralsnog niet in slaagde een opvolger voor haar te vinden.

Aan het eind van dit jaar dreigt een verdere onderbezetting. We zoeken daarom op korte termijn 2 nieuwe jeugd

commissie-leden onder de ouders om voor de komende jaren een goed gevuld jeugdprogramma te blijven garanderen. Met name denken we aan ouders met jongere kinderen, gezien de huidige samenstelling van de jeugdcommissie

Ook voor de komende clubkampioenschappen vragen we u om een steentje bij te dragen, bijvoorbeeld door eens een bar-dienst te doen.

Hebt u belangstelling en vragen, neem dan contact met ons op!

De jeugdcommissie





HET CLUBHUIS



Een leestafel pal voor de bar. Bij welke sportvereniging kun je tijdens een rustige bardienst op vrijdagavond ongestoord een uur lang de krant lezen? Paolo Conte erbij, kopje thee. Pas om half tien de eerste bestelling.

Ik heb tijd genoeg gehad om het nieuwe interieur van het clubhuis op me in laten werken en het viel niet tegen.

Prettige, lichte kleuren, mooi meubilair, smaakvol en sfeervol. En je kunt een gesprek voeren, zelfs als er lawaai op de achtergrond is.

Het is natuurlijk nog niet helemaal perfect. Zo ontbreekt de schuifpui die vrij uitzicht op baan 3 moet gaan geven. Ook heeft Avanti '55 nog steeds geen gezamenlijke kleedkamer voor mannen en vrouwen, een voorziening waartoe twintig jaar geleden al besloten is.

De weken voor mijn bardienst (op 6 mei) waren gesausd door het katholicisme. De ene paus was gestorven, de andere gewijd. Omdat ik ook nog eens *Het*

Bernini Myserie van Dan Brown aan het lezen was (een boek dat over een aanslag op het Vaticaan gaat), was het in die tijd alsof ik overal wierook ontwaarde. Dan ga je je bepaalde vragen stellen. Zoals is het toevallig dat geel en wit (de pauselijke kleuren) zo nadrukkelijk in het vernieuwde clubhuis aanwezig zijn?

Ontwerpster José Poels heeft het geel vast op esthetische gronden gekozen, maar de combinatie geel-wit is historisch wel heel verantwoord. In verband met het lustrum heb ik de afgelopen tijd wat in het archief van de vereniging gebladerd en heb daar (als de zoveelste) ontdekt dat Avanti zijn bestaan in 1955 is begonnen als een rooms-katholieke tennisvereniging¹. Je werd alleen maar toegelaten als lid, indien je een verklaring van een priester kon overleggen dat

een goed katholiek was. Ook beschikte de vereniging over een geestelijk adviseur, een priester die erop toezag dat de goede zeden niet in het gedrang kwamen. Zeker als het gemengd wordt beoefend, was tennis een riskante sport. Denk maar aan de lengte van rokjes of gemixte jeugdteams.

De vraag die bij me bovenkomt is (geschiedenis is mijn vak, vandaar) of het clubhuis (dat toen op de talud bij baan 3 stond) in 1955 ook is ingezegend. Is er een priester met een wijwaterkwast omheen gelopen, met een paar misdienaartjes achter hem aan? En een koortje van prille Avantianen die *Asperges me* zongen? Dat soort dingen vind je niet in het archief. En getuigen? Die moeten er nog zijn, maar ik heb ze niet gevonden.

Rob Wolf

t 024 32 37 162
p 024 32 36 059
geschiedschrijving@hotmail.com

Rob Wolf / historicus

Bureau voor Geschiedschrijvingen Archiefverzorging
Fransestraat 2, 6524 JA Nijmegen



TENNISLESSEN 2E CYCLUS

Wij staan amper te tennissen in het nog prille tennis seizoen maar toch moeten wij ons wederom richten op het naseizoen. In het najaar, vanaf eind augustus, zal er weer worden gestart met tennislessen. Wil je van de partij zijn, zorg dan dat je je inschrijfformulier zo snel mogelijk inlevert.

Bij een gering aantal aanmeldingen zullen de lessen zoveel mogelijk op één avond gepland worden.

Zowel gevorderden als beginners kunnen zich opgeven voor:

Groepslessen

Individuele (privé) lessen

Enkele mededelingen vooraf:

Een cursus omvat 5 tennislessen gespreid over 5 aansluitende weken.

Een lesuur duurt 50 minuten.

De lesgelden worden bij de eerste les voldaan.

Het lesgeld bedraagt voor:

5 lessen / 4 personen: € 37,50 per persoon.

5 lessen / individueel: € 75,00 per half uur.

Indien er zich maar 3 personen voor een bepaald uur hebben opgegeven, wordt de lestijd teruggebracht tot 40 minuten.

Indien de cursist wegblijft om welke redenen dan ook, wordt de les geacht te zijn gegeven.

Er wordt gelest op dins-, woens-, en donderdagavond.

Er wordt geen regendag ingehaald.

Heb je vóór 25 augustus nog niets gehoord, of wil je informatie bel dan even naar:

Leo Nefkens



LABELAVOND

Labelavond: iedere maandagavond.

Iedere maandag vanaf 19.00 uur is er labelavond. Bij aankomst, kan ook later op de avond, levert u uw clubpasje in en wordt u door de toernooicommissie met drie anderen ingedeeld. Elk half uur wordt er gewisseld. Vooral voor de nieuwe leden is dit een ideale manier om andere Avantia-

nen te leren kennen en het spelpeil snel en gezellig te verhogen.

Natuurlijk hopen wij – de toernooicommissie - ook onze trouwe bezoekers van de afgelopen jaren weer te kunnen begroeten.





MEDEDELINGEN LEDENADMINISTRATIE

Opzeggingen lidmaatschap, verzoeken om (verlenging of beëindiging van) t-lidmaatschap en adreswijzigingen graag (en uitsluitend) schriftelijk richten aan de ledenadministratie (Zie Colofon achter in dit blad).

Opzegging
Met betrekking tot het opzeggen van **het (t-)lidmaatschap**, verzoeken om (verlenging van) t-lidmaatschap, verzoeken om omzetting t-lidmaatschap in een regulier lidmaatschap dienen uiterlijk 1 december voorafgaande aan het volgende tenniseizoen door de ledenadministratie te zijn ontvangen; na die datum zullen dergelijke verzoeken en opzeggingen niet (kunnen) worden

gehonoreerd.

De ledenadministratie wil u graag op het volgende wijzen:

Besparing
Met ingang van het tenniseizoen 2003 zal aan de leden, van wie de contributiebetaling niet door middel van **automatische incasso** plaatsvindt, € 5,- administratiekosten worden berekend.

Dat betekent dat u dus flink op uw contributie bespaart als u overgaat tot automatische incasso. Hoe u daarvoor in aanmerking kunt komen, kunt u navragen bij diezelfde administratie. Telefoonnummer: zie Colofon, achterin dit blad.

VERSCIJNINGSDATA KANTLIJN

Indien u kopij wilt inleveren dient u er rekening mee te houden dat tussen de datum van de deadline en het verschijnen van de betreffende editie een productietijd van drie weken zit.

De deadlines voor 2005 zijn:

Nummer 3	25 juli	verschijnt 20 augustus
Nummer 4	12 september	verschijnt 1 oktober
Nummer 5	28 november	verschijnt 17 december



BESTUUR EN COMMISSIES

Avanti'55

Van Haapsstraat 78
Postbus 1522, 6501BM Nijmegen
www.avanti55.nl

BESTUUR

Voorzitter
Secretaris

Lex Bouts
Liesbeth van der Brugge
Prof. Cornelissenstr. 21, 6524PE Nijmegen
Jan Willem Gugelot
Past. Wichersstr. 3A, 6525TL Nijmegen
Postbanknr. 957648
Hans van den Hombergh
Ton de Beukelaer
Willemien Noordraven

Penningmeester

Accommodatie & Bar
Tenniszaken Senioren
Tenniszaken Jeugd
Ledenadministratie
Ledenadministratie

Monique de Kerf
Hazenkampseweg 113, 6531ND Nijmegen
ledenadministratie@avanti55.nl

e-mailadres:

Commissies

Barcommissie
Communicatiecommissie

Myriam Lieskamp
Marianne Kalthoff
redactie@avanti55.nl
Charles Sivré
Bert Lagerwey
Paul van den Ing
Hettie Maters

Jeugdcommissie
Technische commissie
Toernooicommissie
Wedstrijdcommissie

Kantlijn

Redacteur

Rob Wolf
redactie@avanti55.nl
Fons Goosen

Vormgeving

Interviews
Fotografie
Druk
Advertenties

Mariette van der Zwet
Willem en Hettie
Druk en Vorm
Lex Bouts

Ereleden

Jan Berson, Brorda van der Linden